

Een grote passie moet je volgen, tegen elk beter weten in (Hugo Claus)

De mens is een zoeker. Vraagtekens duldt hij niet. Adam zocht de oplossing van het geheim van God. Aristoteles dat van zichzelf. Columbus dat van de aardbol. Dit laatste geheim werd na eeuwen ontsluit. Alleen de 2 grote polen bleven in al hun ongenaakbare trots alle zoekers tarten.

Honderden zeevaarders voeren uit. Tot ze vonden. Hun strijd was vaak 'menschlich, allzu menschlich', met zijn zwakheden en lafheden, zijn verbeterde vijandschap en koppige hoogmoed. Maar ondanks alles was hij toch groot en schoon.

De pool roept ! Onweerstaanbaar! Hij roept uit het hopeloos kleine kringetje van onbenulligheid en slenter. Moeizaam is de weg, ongenadig het kamp, totaal het offer. Maar : alles overtreffend is de beloning. Op het eind van de lange weg, ginds, achter de smetteloze horizonten der zelfverloochening, sluimert de stille hoogvlakte, door geen stap nog geschonden (uit : L. Mestdagh, Wat poolzoekers ons leren)

Tevens uit 'Brainstormen in een iglo' – Dixie Dansercoer